

UFO'sOM TE BEGINNEN

Loes Modderman



Misschien bent u iemand die heel toevallig op deze website terecht is gekomen. U hebt wel van UFO's gehoord, maar u denkt misschien dat het allemaal onzin is. De berichten spreken elkaar toch allemaal tegen? Zonde van de tijd om daarmee bezig te zijn, denkt u misschien.

Maar het is ook mogelijk dat u op deze site komt omdat het onderwerp u eigenlijk wel interesseert. U hebt misschien zelf iets onverklaarbaars in de lucht gezien. Of u kent iemand die iets heeft waargenomen, iemand die u vertrouwt.

Zou er dan toch iets van waar zijn?

Maar waar moet je dan beginnen? En is de informatie wel betrouwbaar? Tenslotte, op internet is zoveel te vinden, en iedereen kan er zijn en kwijt. Eieren die lang niet altijd vruchtbaar zijn.

Hemel, denkt u misschien als u al het aanbod op Ufowijzer ziet, wat een artikelen! Daar begin ik niet aan. Daar kunnen we inkomen. Meer dan een halve eeuw ufologie heeft een oneindig aantal artikelen, boeken, waarnemingen en theorieën opgeleverd, genoeg voor 1000 Ufowijzers!

Dit stuk is geschreven voor mensen die een handvat nodig hebben omdat het onderwerp ze min of meer onbekend is. En dus lopen we heel in het kort een paar facetten van de Ufologie door. Al die onderwerpen komen elders op de site veel uitvoeriger aan de orde, en als u er geen genoeg van kunt krijgen dan zijn er ook nog goede boeken, die op deze site ook besproken worden.

WAT ZIJN UFO's?

Het woord UFO is een afkorting van '*Unidentified Flying Object*', en dat kan in principe alles zijn wat vliegt, en wat niet duidelijk geïdentificeerd kan worden.

Voor zover u 'gelooft' in UFO's, of vliegende schotels, zoals ze populair heten, hebt u misschien de overtuiging dat ze uit de ruimte komen.

En als u er niet in 'gelooft', dan is uw mening misschien dat mensen die ze denken te zien, zich vergissen.

U bent dan de enige niet, want er zijn veel mensen die daar net zo over denken.

Tenslotte kunnen lichten aan de hemel diverse oorzaken hebben: een heldere ster of planeet, een satelliet, een vliegtuig, een vogel die op een bepaalde manier wordt belicht, of een atmosferisch verschijnsel dat niet direct herkenbaar is.

Soms kunnen wolken ook bedrieglijk veel op UFO's lijken: de z.g. '*lenticular clouds*' (lensvormige wolken) ►, zijn stabiele individuele wolken die in bergachtige gebieden nog wel eens te zien zijn in een heldere lucht, soms boven een bergtop.

Het is duidelijk dat veel zogenaamde 'UFO's' gevallen zijn van misidentificatie. Maar geldt dat voor allemaal? Zeker niet!



GESCHIEDENIS

Veel belangrijke elementen van ons leven hebben een 'beginpunt' ergens in de geschiedenis. Soms zijn dat uitvindingen die geweldig veel impact hebben op onze maatschappij, of historische ontdekkingen, theorieën die de wetenschap een andere kant opstuurden, of vul maar in.

Ook bij UFO's is zo iets het geval.

We traden het UFO-tijdperk binnen met de waarneming van de Amerikaanse piloot **Kenneth Arnold** op 21 juni 1947, toen hij een groep 'vliegende schotels' zag boven *Mount Rainier* in de staat Washington.

Vanaf dat moment ging men op een andere manier naar de lucht kijken, zeker toen een maand later, in juli 1947 er een mogelijke UFO neerstortte in **Roswell, New Mexico**.

Dat incident is tot op de dag van vandaag omgeven met geheimzinnigheid. U hebt er vast wel van gehoord.

Getuigen spreken elkaar tegen, de overheid maakt er een potje van, samenzweringstheoretici hebben iets om hun tanden in te zetten en onderzoekers schrijven er boeken over zonder dat er ooit het laatste

woord over gesproken schijnt te worden. Wie daar meer over wil weten kan op internet terecht. Roswell is een centrum van UFO bedrijvigheid, met een museum ▲ en héél veel souvenirs.





Maar hoewel het in zekere zin handig is om 1947 als 'beginpunt' te hanteren, als we meer willen begrijpen van het fenomeen zullen we veel verder terug moeten in de geschiedenis.

Vreemde lichten in de lucht en zelfs 'moderne' UFO's werden ook in lang voorbije eeuwen gezien en afgebeeld. Dat is wonderlijk, want pas in de 20ste eeuw is het luchtruim in bezit genomen door de mens. Daarvóór was het daar een lege boel.

Toch zijn er wonderlijk veel schilderijen waarop er iets in de lucht hangt wat op een moderne UFO lijkt, zoals op dit

schilderij uit de 15de eeuw ▲ en die hieronder.
Op internet kun je heel veel voorbeelden vinden.



Natuurlijk zijn zulke schilderijen geen absoluut bewijs, maar naast de afbeeldingen zijn er ook massa's getuigenissen uit de geschiedenis bewaard gebleven van mensen die vreemde dingen hebben gezien: lichten, bollen, schijven, dingen die je niet in de lucht verwacht.

Natuurlijk maakten zulke gebeurtenissen veel indruk, en daarom werden ze ook nauwkeurig beschreven in oude kronieken over de hele wereld.

Daarnaast is er een overvloed aan mythen waarin gesproken wordt over 'goden' die uit de hemel kwamen en de mensheid hun technieken leerden, of zich vermengden met mensen.

CONTROVERSE

De meeste mensen hebben wel van **Erich von Däniken** (1935 -) gehoord, die Zwitserse onderzoeker die een trend heeft gezet met zijn boek '*Waren de goden kosmonauten?*' (1968)

Von Däniken ► werd er op slag beroemd mee, en berucht, want klassieke

wetenschappers vonden zijn theorieën belachelijk en zijn bewijzen mager.

Wat deed von Däniken?

Aan de hand van mythen, teksten en vooral beeldmateriaal zoals dat door onze verre voorouders op rotsen, in grotten, in tempels en op zoveel andere manieren is achtergelaten, ontwikkelde hij de theorie dat wij door buitenaardsen zijn bezocht... zolang als de aarde bewoond is.



Zijn theorie sloeg aan. Hoewel hij op veel punten net iets teveel wilde bewijzen, is zijn idee intussen min of meer gemeengoed geworden en opgepakt en verder uitgewerkt door schrijvers als *Graham Hancock*, *Robert Bauval*, *Zecharia Sitchin*, *David Hatcher Childress* en vele anderen.



Zoals dat vaker gebeurt was er één man nodig om iets aan de oppervlakte te brengen dat door veel mensen onderhuids werd gevoeld als waarheid. Het is de verdienste van Von Däniken geweest dat hij de moed had zo'n controversiële theorie de wereld in te sturen.

De bewijzen voor de '*ancient astronauts*' theorie zijn overweldigend, er is ongelooflijk veel wat we niet kunnen verklaren dan alleen door de theorie dat de aarde bezocht is

door beschavingen die technisch ons misschien wel miljoenen jaren vooruit zijn.

Hier een Franse munt uit 1680 met een UFO ▲....

Een enkel voorbeeld: Op Tibetaanse perkamenten uit ± 1000 AD ► zijn een soort UFO's te zien die beschreven worden als 'voertuigen van de Goden'.

Een vloot ronde voorwerpen is te vinden op een Chinese muurschildering uit de Tang dynastie, 713-762 BC !



In de Veda's, de oudste religieuze geschriften van de mensheid, is sprake van 'Vimana's', die beschreven worden als vliegmachines. Ook opgravingen van voorwerpen van menselijke makelij uit tijden toen er volgens de 'officiële' opvatting nog geen mensen waren, laten zien dat we maar heel weinig echt zeker weten over de oorsprong van de mensheid en de stuwende krachten achter beschavingen.

Wie eenmaal getroffen is door de hoeveelheid aanwijzingen verborgen in teksten en beeldmateriaal, is geneigd te gaan speculeren.



Zo is er veel geschreven over het Bijbelse visioen van *Ezechiël* (Ez. 1:1-28), waarin sprake is van 'wielen draaiend in wielen', en een beschrijving wordt gegeven van een apparaat dat wordt uitgelegd als een mogelijke UFO. Vergezocht, lijkt me, en zoals meestal is er voor zo'n mooie gedachte geen bewijs.

Ook de profeet *Elia* werd naar de hemel vervoerd in een 'karos van licht', en hij verdween richting hemel in een wervelwind. (2 Kon. 2:11)
Een UFO? Een mooi verhaal? Wie zal het zeggen.

LITERATUUR

Wat UFO's *zijn* is vooralsnog een raadsel. Dat ze bestaan is zeker, maar waar ze

vandaan komen is de vraag. De meeste mensen die met UFO-onderzoek bezig zijn geloven dat het inderdaad StarTrek-achtige ruimteschepen zijn, afkomstig van andere werelden. Die opvatting is gepromoot door 'reizigers' als *George Adamski*, ► de man die in de 50er jaren werd opgehaald voor een tochtje naar Venus en zelfs is ontvangen op paleis Soestdijk. Maar de literatuur wemelt van de boeken van mensen die gesprekken zeggen te hebben met mooie blonde Venusbewoners of sympathieke Martianen, of die - recenter- wezens channelen van de *Pleiaden* of *Zeta Reticuli*.



Dat lijkt misschien heel positief - wie wil er nou niet eens naar Venus met een vriendelijke buitenaardse bezoeker - maar in de laatste 30 jaar is de literatuur groeiende over ontvoeringen door Ufonauten. Schattingen lopen uiteen, maar er zijn in ieder geval honderdduizenden mensen, vooral in Amerika, die denken dat ze zijn ontvoerd. Of dat waar is, daar kunnen we niet over oordelen. Veel getuigen zijn onder hypnose ondervraagd, en daar komen vaak schokkende verhalen uit. Maar de menselijke geest is flexibel, en definitieve theorieën zijn op grond van zulke getuigenissen moeilijk te formuleren.

Buitenaardsen, ik noem ze zelf liever bij hun Engelse naam: 'Aliens' zijn er volgens getuigen in heel veel verschillende typen. Dat is eigenlijk logisch. Leven ontwikkelt zich overal anders, en als het hier werkelijk gaat om wezens van andere sterrenstelsels dan kan het niet anders of ze hebben andere lichamelijke kenmerken dan wij.



Het meest bekende beeld van buitenaardse UFO-bemanning is de 'Grey', het kleine grijze wezen met reusachtige zwarte ogen, in het archetypisch bewustzijn gebrand door het boek van Whitley Strieber uit 1987. ◀

In dat boek beschrijft Strieber (1945 -) ▼ op indringende wijze zijn eigen ervaringen met de Greys, die hem verstijven van angst maar waar hij ook de positieve kanten van ziet. Langzaam begint hij te begrijpen dat hij al als kind regelmatig werd 'geroepen' door Greys, die hem en andere kinderen instrueerden over de problemen van onze planeet en hoe daar iets aan te doen is.

Over die jeugdervaringen en soortgelijke van anderen schreef Strieber een boek '*The Secret School*'.

Duizenden boeken zijn er over UFO's geschreven. Die variëren van historische overzichten, beschrijvingen van ontmoetingen en ontvoeringen, psychologische en filosofische beschouwingen, technische speculaties, en natuurlijk heel veel 'conspiracy', samenzweringsliteratuur. De gedachte achter dat laatste is dat de Amerikaanse CIA

veel meer weet dan ze toegeeft, en zelfs samenwerkt met aliens.

Het is in ieder geval waar dat de duizenden rapporten van mensen die UFO's hebben gezien meestal 'classified' (geheim) zijn, en pas de laatste jaren is een gedeelte daarvan vrijgegeven, onder de '*Freedom of Information Act*'. Vaak is in die rapporten het meeste onleesbaar gemaakt, maar uit al die documenten blijkt wel dat het onderwerp UFO zeker geen onbelangrijk onderwerp is, en dat ook regeringen zich achter de schermen zorgen maken.



Maar...komen UFO's werkelijk uit de ruimte?

DE THEORIEËN



Over dat onderwerp wordt ongelofelijk veel gespeculeerd. Er zijn tientallen hypothesen geformuleerd, maar zolang dat lang verwachte contact met aliens niet op grote schaal tot stand komt blijft het gissen.

Veel UFO's zijn ongetwijfeld van **aardse oorsprong**. Het ligt voor de hand dat er door het Amerikaanse leger testvluchten met revolutionaire modellen worden uitgevoerd waar de burger niets van mag weten. Daarmee is een deel van de geheimzinnigheid verklaard.

Maar de vele bizarre gebeurtenissen rond UFO's en hun bemanning worden daarmee niet wégverklaard, zomin als de vele ontvoeringen die gerapporteerd worden, en die niet allemaal van de tafel geveegd kunnen worden als fantasie.

Er zijn mensen die denken dat UFO's alleen maar kwaad in de zin hebben, terwijl heel veel anderen overtuigd zijn van het tegendeel.

Zeker is dat de ervaringen lang niet eenduidig zijn.

Een mogelijkheid is dat sommige UFO's **uit andere dimensies** komen. Omdat we daar weinig zinnigs over kunnen zeggen, blijft het bij 'het zou kunnen'. De doorsnee wetenschapper erkent geen andere dimensies en zal er dus ook geen onderzoek naar doen.

Dat UFO's soms heel stoffelijk zijn, blijkt uit het feit dat zeelieden ze zien opstijgen uit de oceaan, en straaljagers worden ingezet om ze achterna te zitten. Dat brengt ons bij de mogelijkheid dat UFO's **hun bases hier op aarde hebben**, diep in de oceanen, in bergen, of in een 'holle aarde', een theorie die veel aanhangers heeft.

Als het inderdaad zo is dat buitenaardse wezens altijd in ons midden zijn geweest, dan lijkt het omslachtig als ze steeds van sterrenstelsels moeten komen die vele lichtjaren van ons verwijderd zijn.

Nog een andere, onbewijsbare theorie is dat UFO's **uit onze eigen toekomst** komen, en dat de Grey's ons willen waarschuwen voor de gevolgen van onze achteloze omgang met onze kostbare blauwe bol.

Als laatste mogelijkheid zijn er de foto's en getuigenverklaringen dat althans sommige UFO's **levende wezens** zijn, levensvormen die in onze atmosfeer hun element hebben, zoals vissen thuishoren in het water.

Kortom: alles is mogelijk, en het lijkt erop dat het fenomeen noch het één noch het ander is, en dat we voorlopig de vinger niet zullen leggen op 'de waarheid' als die al bestaat.

ONDERZOEK



De Franse astrofysicus *Jacques Vallée* begon zijn carrière in de 60er jaren in een Parijs observatorium. Daar viel het hem op dat de onregelmatigheden die men waarnam, de onverklaarde lichten die de astronomen aan de hemel zagen structureel niet werden gerapporteerd. Het beleid was om ze te negeren, op straffe van ontslag. Vallée kon daar niet mee leven en vertrok naar Amerika. Maar daar was de situatie niet veel anders.

Samen met *Dr. Allen Hynek* was hij in 1969/'70 betrokken bij '*Project Blue Book*', een in opdracht van de Amerikaanse Luchtmacht uitgevoerd onderzoek naar het fenomeen UFO, dat nergens toe leidde omdat de *eigenlijke* opdracht was het fenomeen niet serieus te nemen. Andere onderzoeken volgden, met hetzelfde resultaat.

Vallée schreef er een boek over: '*Forbidden Science*' (1992)- verboden wetenschap, gebaseerd op zijn dagboeken uit de periode 1957-1969.

Hij werd een van de voorvechters van openheid, die er nu, ruim een halve eeuw later,

nog steeds niet is.

Vallée deed ook nog iets anders: In zijn baanbrekende boek '*Passport to Magonia*' (1969) vergeleek hij de moderne UFO-mythologie met waarnemingen en ervaringen op een heel ander terrein: dat van wereldwijde folklore.

Het viel hem namelijk op dat veel UFO waarnemingen aan dezelfde wetten schenen te beantwoorden als de overleveringen omtrent - om het een verzamelnaam te geven - 'Fairyland': tijdverschuivingen, zichtbaar/onzichtbaar, ontvoeringen, wezens die verschillende vormen kunnen aannemen en hun eigen agenda hebben. In de Islamitische wereld zijn dat de 'Djinns' - even ongrijpbaar maar even werkelijk.

Vallées gedachten werden opgepakt door een aantal andere denkers en schrijvers, waaronder de onlangs overleden onderzoeker van onverklaarbare verschijnselen *John Keel* (1930-2009), van wie de meeste boeken in het Nederlands zijn vertaald.

De conclusie uit deze tak van onderzoek leidt naar een grotere rol van ons eigen (collectieve) bewustzijn in het UFO-fenomeen en verwante 'objectieve' verschijnselen.

Een andere conclusie is dat we gemanipuleerd worden door krachten die een enorme voorsprong op ons hebben, technisch en mentaal.

AKTIE

We kunnen niet anders dan leven met het fenomeen UFO, en de verschijnselen bestuderen, ontleden, en onze strategieën aan de hand daarvan bepalen.

Er zijn grote organisaties die zich daarmee bezig houden. De belangrijkste is het **MUFON**, *Mutual UFO Network* <http://www.mufon.com/>, waar systematisch alle UFO meldingen worden geregistreerd en verwerkt.

Jaarlijks worden er congressen georganiseerd waar deskundigen en leken hun ervaringen uitwisselen.



Belangrijk is de lobby om het Amerikaanse congres te bewegen openheid van zaken te geven. Piloten en astronauten nemen UFO's waar, en dat zijn getrainde mensen die niet een ster met een UFO zullen verwarren. Duizenden burgers, militairen en politiemensen overal op de wereld getuigen van wat ze zien en ervaren. Zelfs als een groot deel daarvan om waarnemingsfouten gaat, dan nog blijven er genoeg over om het verschijnsel serieus te nemen.

Een organisatie die zich hard maakt voor die openheid is 'The Disclosure Project', opgezet door *Dr. Steven Greer* ◀, een bijzondere man met eigen ervaringen en een grote bewogenheid. <http://www.disclosureproject.org/>

Systematisch interviewde Greer over de afgelopen jaren betrouwbare getuigen: hoge militairen, radartechnici, piloten, hoge pieten van de CIA die pas ver na hun pensioen durfden te praten over hun ervaringen.

Tijdens een persconferentie in 2001 vertelden tientallen van deze mensen hun verhaal, sommigen met tranen in de ogen; een verhaal dat ze vanwege hun zwijgplicht nooit eerder hadden kunnen doen, maar dat hen vele jaren achtervolgd had.

Hier in Nederland is het de Delftse Lucht- en Ruimtevaartdeskundige *Dr. Ir. Coen Vermeeren* ▶ die zich als wetenschapper inzet voor onderzoek naar UFO's, met name omdat hij overtuigd is dat ons energieprobleem zou kunnen worden opgelost als we de voortstuwing van UFO's zouden kunnen bestuderen. <http://www.coenvermeeren.nl/>

Dit jaar kwam er bij Ankh Hermes een boek van hem uit: *UFO's bestaan gewoon*. Op Ufowijzer is er veel meer over dit boek te vinden.



UFO's worden regelmatig gezien boven nucleaire installaties. Mensen die met hen in contact staan maken melding van de ernstige bezorgdheid van aliens voor onze atoomproeven, die ook in de ijelere regionen grote gevolgen hebben. Het is gebeurd dat proeven met raketten niet door konden gaan omdat plotseling de installaties het begaven, zonder aanwijsbare oorzaak. UFO's worden bijna altijd gezien en gefotografeerd bij ingrijpende gebeurtenissen, zoals 9/11, milieurampen en vulkaan uitbarstingen.

Waken ze over ons? Of houden ze ons alleen in de gaten?

Zullen we ooit de waarheid kennen?

De tijd zal het leren.